

**VADER
uw WIL
geschiede**



Ter dankbare herinnering aan

Gerhardus Otten

echtgenoot van

JOHANNA EGBERDINA FRANCISCA
SPEKREIJSE

Hij werd geboren te Enter 23 mei 1908. Ge-sterkt door het H. Sacrament van het Oliesel is hij 30 mei 1974 onverwacht in de Heer overleden in het St. Elisabeth ziekenhuis te Almelo. Zijn lichaam, verwachtend de blijde dag van de Opstanding, werd 4 juni d.o.v. op het R.K. kerkhof van Enter te rusten gelegd.

Waar de onderlinge liefde zo sterk is, neemt de dood veel levensgeluk weg. Een toegewijde echtgenoot, een goede vader en een lieve opa is zo onverwacht heengegaan en zij, die achter blijven zullen veel goedheid en liefde moeten missen. Maar in hun grote droefheid zijn zij toch dankbaar, voor wat hij in ruim dertig jaar voor hen geweest is en bereikt heeft: een best gezin en een fijne onderlinge saamhorigheid.

Het is mooi geweest en het zal zo blijven. Dat is de onuitgesproken belofte, die zij hem en elkaar nu geven. Hij werd onderscheiden met de zilveren medaille van de St. Gregorius-

vereniging bij zijn 25-jarig jubileum als koorzanger: een waardering voor zijn bijdrage als zanger aan de liturgische vieringen.

Door zijn werk als postbode heeft hij al die jaren zich vele vrienden gemaakt, die met verlagenheid van zijn onverwacht levenseinde kennis namen.

Graads was een eenvoudig mens, blij en goed van harte, die vanuit een gelovige overtuiging leefde en werkte. Met zijn vrouw en kinderen hopen en bidden wij, dat hij nu zijn Heer en God heeft mogen ontmoeten met de uitnodiging: Getrouwe dienaar, over weinig waart gij getrouw, over veel zal ik u stellen: ga binnēn in de vreugde van uw Heer!

Onze Vader — Wees Gegroet

Hij ruste in vrede.

DANKBETUIGING

Voor uw meelevēn na het onverwacht heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:

J. E. F. Otten - Spekretjse

Enter, juni 1974