



Niemand zal ons
ooit ontnemen
wat jij ons
altijd hebt gegeven.



In dankbare herinnering aan

Albertus Gerhardus van Otten

echtgenoot van Henrica Gesina Weeink

* 21-8-1926

† 21-11-1999

Lieve Bernard, beste Pa,

We wisten dat je ziek was. Toch hadden we net als jijzelf, goede hoop, dat je nog een tijd bij ons mocht blijven. Daarom kwam voor ons jouw heengaan toch nog erg onverwacht.

Veel pijn en verdriet hebben we, omdat je ons hebt verlaten. Toch zijn we dankbaar voor de vele jaren die we samen kregen.

Je hechtte erg aan gezelligheid, zowel binnen het gezin als daarbuiten.

Je hebt altijd hard gewerkt voor je gezin. Je vond het erg belangrijk, dat het vooral ons goed ging. Tot het laatst toe kon je ons steeds met dingen verrassen.

Ook van tuinieren heb je ontzettend veel plezier

beleefd. Daarnaast kaarten en biljarten, waar je elke week weer naar uitkeek. Het jaarlijkse kieviteieren zoeken was ook een grote hobby.

Vader deed ook vrijwilligerswerk, namelijk het helpen bij uitvaarten in de kerk.

Toen we hoorden, dat je ernstig ziek was, was dit voor ons een grote schok. De onderzoeken en de operaties die volgden, heb je goed doorstaan zonder ooit te klagen.

Veel belangstelling van familie, vrienden en burens heb je in die periode gehad en dat waardeerde je zo. Ook ma, die je in alles heeft bijgestaan, was je zo dankbaar. Je had goede hoop, dat je weer beter zou worden en daar vocht je voor.

Veel steun heb je daarbij aan je geloof gehad. Met veel pijn ben je van ons heengegaan.

Hij ruste in vrede.

Mede namens mijn moeder wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling. Dit is voor ons een grote steun.

Pa, dank je voor alles wat je voor ons hebt betekend.