



Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.



Dankbaar gedenken wij

Hendrikus Johannes van Otten

echtgenoot van

HENDRIKA REGINA MARIA BRETELER

Hij werd geboren te Stad Delden 26 januari 1919. Onverwacht overleed hij 13 januari 1979 te Hengelo (O). Na de gezongen uitvaart in de St. Lambertuskerk op 17 januari 1979 hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de r. k. begraafplaats te Hengelo (O) waar het wacht op de verrijzenis.

Vrij onverwacht is hij van ons heengegaan, maar niet onvoorbereid. Wij zullen hem altijd in ons hart blijven bewaren als een kostbare herinnering, want hij betekende heel veel voor ons. Vader had iets geheel eigens. Hij straalde rust en evenwicht uit als het ademen van een landelijke akker. Hij was immers geboren en getogen in de weldadige rust van het platteland. Daar voelde hij zich innerlijk mee verbonden. Daarom sprak hij de taal van het boerenleven zo goed. Je moest wel luisteren als hij met smeuge humor zijn verhalen vertelde. Soms was hij ook stil en zei niet veel, maar dan ging er des te meer in hem om. Hij overwoog alles.

Hij hield zielsveel van zijn vrouw en kinderen, al liet hij dat niet altijd merken. Daar was hij misschien te nuchter voor, maar als hij zijn liefde toonde, dan voelde je het helemaal.

Hij was een bijzonder harde werker: Jarenlang op de fabriek, maar vooral in zijn vrije uren, als hij de schop ter hand nam in menige tuin.

Met grote voorliefde werkte hij in de tuin van de pastorie. De Lambertusparochie zal hem altijd dankbaar blijven voor zijn grote inzet en ijver.

Lieve vrouw en kinderen, ik dank jullie voor de liefde, die je mij dag aan dag gegeven hebt. Daar heb ik van kunnen leven. Maar treur niet al te zeer over mijn heengaan. Volgens de vaste overtuiging van ons geloof blijven we met elkaar verbonden ook over de grenzen van het aardse leven heen. Jesus heeft immers gezegd: „Wie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid.” Moge de goede God hem opnemen in de glans van het eeuwig Licht.

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, zeggen wij U hartelijk dank.

H. R. M. v. Otten-Breteler
José en Jan
Johan
Willeke en Wim

Hengelo (O), januari 1979
Dennenbosweg 123