





Henny van Otten

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Thea van Otten-van Heesch
John en Andrea
Luuk, Thijs
Dennis en Yvonne
Julia, Lisa, Sophie

Henny is op 14 december 1941 aan de Vossenbrink in Delden geboren. Een heel warm nest bij Grada en Dieks, hier is hij met veel liefde opgegroeid. Hij leerde Thea kennen tijdens een dropping, georganiseerd door café Bolk op 12 februari 1964. Op 28 juli 1969 zijn ze, na ruim 4 jaar verkering, getrouwd in Delden. John is geboren op 29 juli 1970 aan de Goorsestraat, waar ze hun eerste woning hadden. Op 20 november 1975 is Dennis geboren, inmiddels woonden ze al ruim 4 jaar aan de Marijkestraat in Delden, de plek waar ze nu al 42 jaar wonen. Toneelspelen was zijn grote passie, hij kreeg dan ook menig rol die hem "op het lijf geschreven was". Hij vond het heel erg dat hij dit na verloop van tijd niet meer kon. Al fluitend fietste hij vaak door Delden, dit was een van de kenmerken die vele mensen is bijgebleven. Hij was ook met enige regelmaat te vinden bij de sluis, wat voor hem een plek van rust was, deze plek bezocht hij dan ook graag met zijn kinderen en kleinkinderen. Hij heeft heel erg genoten van zijn kleinkinderen. Dat was het mooiste wat er was, hij was ook echt de opa van de spelletjes en grapjes. Het heeft hem veel verdriet gedaan zo vroeg al afscheid te moeten nemen van veel familieleden. Henny heeft heel lang "de mannenmorgen" gedaan in het verpleeghuis en hij wist de mannen daar ook altijd te boeien met zijn verhalen, veelal uit het leven gegrepen. Ook de dinsdagavonden in het Trefpunt waren voor hem een uitje. Het directe contact met de mensen was voor hem heel belangrijk. We kunnen met trots terugkijken op zijn leven, en uit zijn naam uitspreken: '*Het is goed zo*'.