



Koo-bemir ik Wallen!

Gedenk in uwe gebeden

ANNA MARIA OTTENHOF,

geb. te Denekamp 18 April 1883, overleed zij aldaar in het R.K. Ziekenhuis voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden 3 Maart 1934. Zij werd begraven op het R.K. Kerkhof 6 Maart d.a.v.

„Voor mij is het leven Christus en het sterven slechts winst” zegt St. Paulus. Die woorden gingen bij haar in vervulling. Ook voor haar was het leven Christus, want zooals Jezus zijn uren van lijden kende en leed in eenzaamheid, zoo kende zij vooral op het einde van haar leven haar kwellingen en benauwdheden. En zooals Jezus tevreden wilde zijn met de Wil van Zijn Vader, zoo wilde ook zij in de dagen van overdenking van Christus lijden, toen zij neerlag op haar sterfbed tevreden zijn met het lijden dat God haar overzond. En in haar pijnen en benauwdheden verlangde zij „ontbonden te worden om altijd met Jezus te zijn”. Het sterven immers bracht haar slechts winst, want niets kon de aarde haar nog bieden, met niets kon de wereld haar nog troosten.

God schonk haar wat zij vroeg op den laatsten dag van haar leven, toen zij Hem bad haar uit haar lijden te verlossen. Thans leeft haar ziel voor God. Hem dankend voor alles wat zij uit liefde voor Hem moest, maar ook wilde verduren; thans leeft haar ziel voor God, Hem dankend om Zijn heerlijkheid die aan haar is geopenbaard. Thans bidt zij voor haar die vol liefde en toewijding haar schonken, alles wat zij haar geven konden.

Mijn Jezus barmhartigheid.