





Trots op wie zij was en dankbaar voor alles wat zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en omi

Bernardina Maria Aveskamp – Ottenhof

Dien

weduwe van

Hennie Aveskamp

Denekamp

* 17 augustus 1923

Denekamp

† 26 mei 2015

Om haar te herdenken kwamen we samen op 1 juni in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp. We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de crematieplechtigheid op 2 juni te Usselo.

*Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn*

*Dankbaar voor wat was
en voor wat altijd zal blijven*

*We zullen nooit meer 'Mama' kunnen zeggen
we zullen je nooit meer zien*

Vorbij zijn al die jaren

**We blijven je voor altijd
in onze harten dragen**



Helga †
Els & John
Michel & Carla
Noreen
Esther
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.