



Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.

In vrede.

Henny, je bent van ons heengegaan.

Wij zullen je missen zoals je was, eerlijk, nu eens lachend dan weer ernstig. altijd druk met je werk, waarin je zo precies was en van iedereen het volste vertrouwen genoot.

Zoals je de elfstedentocht uitreed, jaren de grote man op de ijsbaan was, zoals onder jou leiding jarenlang de Paasboom werd opgezet, zo was je karakter. Iedereen wist wat ze aan jou hadden en moest onwillekeurig met jou rekening houden.

Je omzwervingen in Noorwegen waren steeds als een ontdekkingsreis en bij bepaalde muziek liet jij je gedachten de vrije loop.

Zo blijf jij in onze gedachten voortbestaan Henny, bedankt voor alles.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Een dankbare herinnering aan

HENNY OTTENHOF
echtgenoot van
MABEL SANDAY

Geboren 14 september 1911 te Denekamp.
Overleden te Oldenzaal 17 augustus 1976,
na te zijn voorzien van de Zalving der
zieken. Na de Uitvaartmis op 20 augustus
1976 volgde de crematie in 't crematorium
te Usselo.

Voor Uw vele en hartelijke blijken van medeleven bij het overlijden van onze geliefde man en vader, zeggen wij U allen hartelijk dank.

FAMILIE OTTENHOF

DENEKAMP, augustus 1976
Averhofstraat 10

J. Benneker - Koster - Denekamp