



*Waar de mensen  
mensen zijn  
die elkaar verstaan  
waar de liefde liefde is  
daarheen wil ik gaan.  
Waar het Eeuwig vrede is  
waar de zon steeds schijnt  
waar een nieuwe wereld is  
die niet meer verdwijnt.*

*Vergeef mij dat ik achterlaat  
wat ik zozeer heb liefgehad.*

Ter gedachtenis aan

Jacoba Maria Mettes - Ottenhof

Zij werd geboren 8 augustus 1926  
te Denekamp,  
en overleed na een korte lijdensweg  
woensdag 25 juli 2001  
in het ziekenhuis te Oldenzaal.

Haar Uitvaartviering werd gehouden  
zaterdag 28 juli 2001  
in de H. Nicolaaskerk te Denekamp.  
Daarna hebben we haar begeleid naar  
haar laatste rustplaats  
op het R.K. kerkhof  
te Denekamp,  
waar we afscheid van haar hebben genomen.

Op 7 juli 1949 is zij getrouwd met Niek Mettes op Curaçao, waar zij tot 1973 hebben gewoond.

Terug in Denekamp kon ze het belangrijkste in haar leven weer volledig hervatten namelijk het familieleven, met man, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden. Zo heeft ze tot aan het overlijden vorig jaar voor haar moeder mogen zorgen die de respectabele leeftijd van 104 jaar haalde.

In onze herinnering staat een spontane, lieve moeder die altijd klaar stond voor iedereen.

*Voor uw medeleven en aanwezigheid  
tijdens de ziekte en haar afscheid,  
zijn wij u zeer dankbaar.*

N. Mettes  
*Kinderen en kleinkinderen*