



*Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon*

In dankbare herinnering aan

Johanna Grada Ottenhof

weduwe van Karel Eppink.

Zij werd geboren op 4 oktober 1918
in Denekamp.

Zij overleed op 21 november 2003
in met M.S.T. in Enschede.

Na de uitvaartviering in de
H.Nicolaaskerk te Denekamp
hebben we haar op het kerkhof aldaar
te ruste gelegd.

Moeder was een vrouw die wist wat ze
wilde en die voor haar mening uitkwam.
Voor ons was ze een moeder en oma
van eenvoud die blij was als de kinderen
en kleinkinderen bij haar waren.
Het leven was voor haar niet altijd
gemakkelijk.

Veel verdriet had ze na het overlijden
van Pa en haar zoon Charel.

Nadat Pa overleden was ging haar
gezondheid langzaam maar zeker
achteruit.

Ze merkte ook dat niet alles meer ging
zoals zij graag wilde.

Van een verzorgingshuis wilde ze niets
weten, dit is haar gelukkig bespaard
gebleven doordat ze in het ziekenhuis
werd opgenomen en na een paar dagen
is overleden.

Voor ons blijven er mooie en leuke
herinneringen met haar, maar er blijft
een lege plek.

*Ma we zullen je missen
en blijven aan je denken.*

Voor uw blijk van medeleven en
belangstelling danken wij u van harte.

Kinderen en kleinkinderen