



Ter dankbare herinnering aan
LAMBERTUS BERNARDUS OTTENHOF
echtgenoot van

JOHANNA MARIA OLDE RIEKERINK

Hij werd geboren te Denekamp 30 juni 1910 en is in de vrede van Christus overleden te Oldenzaal 26 september 1978. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 29 september 1978.

Een oprecht en gelovig mens is van ons heengegaan. Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven, vol overgave aan God en de mensen. Hij was een man die intens veel hield van zijn vrouw en kinderen. Ondanks een leven vol beproevingen was niets hem teveel als het erom ging hen gelukkig te maken. Uit het niets wist hij een bedrijf op te bouwen, wat voor hem een levenswerk werd. Zelfs gedurende zijn ziekte werkte hij er nog met alle krachten aan. We denken in dankbaarheid terug aan zoveel inzet en volharding, aan zijn geloof en voorbeeld. Zijn levenstaak heeft hij bekwaam vervuld en de teleurstellingen in zijn leven wist hij sterk van geest goed te verwerken. Uit zijn leven blijkt dat hij een man van liefde was en daarom geloven we dan ook dat hij nu de bekoring van die liefde heeft gevonden bij God, de Heer van leven en dood. Daar zal hij ons in de uren van droefheid nabij zijn als sterkte en troost.

We bidden God dat hij in zijn Vaderhuis beloofd mag worden en ook tot hem moge zeggen: „Goede en getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van de Heer”. Mijn lieve vrouw, ik dank je bijzonder voor alle liefde en zorg voor mij. Mijn kinderen en allen die goed voor mij waren, dank ik voor alle vriendschap en hulp. Blijft moeder met alle zorg omringen, weest goed voor elkaar en bewaart mij in uw herinnering en gebed. Voor hem die zoveel grafstenen voor de overledenen heeft opgericht, bidden we: Moge hij rusten in vrede.

Wat gij zijt, ben ik geweest.

Wat ik ben, zult gij eens worden.

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE OTTENHOF

DENEKAMP, september 1978
Krabbendijk 1