



In dankbare herinnering aan

Dien Breukers – Ottenschot  
weduwe van  
Herman Breukers

Dien werd geboren op 10 juli 1928 in St. Isidorushoeve. Na gesterkt te zijn met het H. Sacrament der Zieken in het Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo overleed zij op 9 maart 2009. Wij hadden ma voor het laatst in ons midden op zaterdag 14 maart tijdens de uitvaartviering in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, waarna wij haar te ruste hebben gelegd bij pa op het parochiële kerkhof.

Ma werd als oudste kind geboren in een groot boerengezin met acht kinderen. Zij genoot intens van haar leven in St. Isidorushoeve. Als jong meisje had zij al een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hielp volop mee in het gezin. Al op haar twaalfde verzorgde zij haar moeder. In 1953 trouwde ma op 25-jarige leeftijd met Herman Breukers. Zij trok bij hem in, in de boerderij. Dien en Herman kregen samen zes kinderen. Het was voor hun een tijd van hard werken. Zij zorgde voor de kippen, verkocht eieren aan huis, voerde de varkens, deed de boekhouding en daarnaast verzorgde zij ook haar zes kinderen. De groentetuin was haar lust en haar leven en later begon zij plezier in het fietsen te krijgen. En samen met pa ging ze hele einden fietsen en zij namen eten en drinken mee voor onderweg.

Op latere leeftijd begon zij veel te lezen in de Libelle, in boeken uit de biebbus en in de leesportefeuille. Ma was iemand van de drie r's: rust, reinheid en regelmaat en ook zuinigheid en eenvoud waren een bijzondere eigenschap, zo leefde zij. Dat zag je terug in de manier waarop zij het huishouden deed. Zij ontving heel graag bezoek, die zij verweende met koffie en iets lekkers en ze genoot van de gezellige praatjes. Haar zaterdagochtend ritueel, waar zij intens van genoot, bestond uit haarrollen, koffiedrinken met Frans en José en haar kleinkinderen. Familie was voor ma heel erg belangrijk en zij had een hechte band met haar broers en haar zussen waar zij veel mee optrok.

Toen zij nog actief was ging zij met de Zonnebloem op pad, naar de zorgboerderij, waar zij ook haar steentje bijdroeg, naar de gym, de bejaardensoos en maakte uitstapjes. In 2008 hebben velen met haar, haar mooie 80-jarige verjaardagsfeest gevierd. Ma heeft in haar leven veel meegemaakt en putte kracht uit het geloof. Nu zij niet meer in ons midden is, zullen wij haar blijven herinneren als een moedige, bewonderenswaardige en zeer dankbare vrouw. Zoals zij ons zorg en liefde gaf, vrouwen wij haar toe aan de zorg en Liefde van God.

Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van ma en oma.

Kinderen en kleinkinderen