





In dankbare herinnering aan

Frans Ottenschot

echtgenoot van
Linie Ubbink

Frans werd geboren op 12 februari 1939 en is overleden op 4 juli 2009. Na de uitvaartviering op vrijdag 10 juli in de parochiekerk van de H.H. Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen, hebben wij afscheid van hem genomen in het crematorium te Usselo.

Hij groeide op aan de Brummelhuisbrink 9 te Sint Isidorushoeve als één van de tweeling en als jongste uit een gezin van acht kinderen. Toen Frans trouwde met Linie Ubbink, gingen zij een huis bouwen aan de Wiedenbroeksingel 53. Altijd heeft hij hier met veel plezier gewoond. Hier werden ook zijn drie kinderen geboren; Patrick, Vincent en Esther.

Hij werkte ruim 45 jaar bij Staalbouw ter Huurne. Naast zijn werk zorgde hij samen met Linie voor 'opa Ubbink', de vader van Linie. Zo gaven ze hem een goed thuis na het overlijden van zijn vrouw.

In zijn vrije tijd genoot hij van fietsen door de natuur, zijn tuin en moestuin. Vaak zei hij: "ik mot nog 't laand om stekken".

Toen de kleinkinderen kwamen; Ken, Demi, Pien en Teun, werd hij een echte trotse opa. Op het straatje aan de Wiedenbroeksingel leerde hij ze fietsen, voetballen en schommelen.

Vier weken geleden ging hij voor een operatie naar het ziekenhuis in Enschede.

Diverse complicaties zorgden ervoor dat zijn gezondheid achteruit ging.

Hij gaf de moed niet op en bleef tot het einde strijden. Maar deze strijd was voor hem niet te winnen. Temidden van ons allen overleed hij op 4 juli 2009.

*Frans, pa, opa, bedankt voor alles.
We zullen je erg missen.*

Wij danken u voor uw belangstelling, medeleven en steun.

Linie Ottenschot - Ubbink
Kinderen en Kleinkinderen.