



Alwie in Mij gelooft ook al
is hij gestorven zal leven.



Wilt in uw gebeden gedenken

HILLIGJE OTTER

weduwe van

THEODORUS ARNOLD EKKELBOOM

eerder van **JOHANNES ANKONE**

Zij werd 15 aug. 1893 te Steenwijk geboren en overleed, voorzien van de H. Sacr. in het R.K. ziekenhuis te Oldenzaal 13 nov. '60; haar lichaam is 17 nov. d.a.v. op het R.K. kerkhof te Denekamp ter ruste gelegd.

Zalig de doden die in de Heer sterven: van nu af rusten zij uit van hun werken.

Gemakkelijk heeft zij het in haar leven niet gehad; zware zorgen voor haar gezin; tweemaal stond zij aan het doodsbed van haar echtgenoot. Moedig heeft zij zich door de moeilijkheden heen geslagen en sinds enige jaren genoot zij van een onbezorgde oude dag

Jammer, dat ze nu van ons heenging, maar O.L. Heer. die liefde is, zal nu haar Licht en Vreugde zijn.

En wij, haar kinderen en het kleinkind, dat haar bijzonder na aan het hart lag, wij kunnen haar niet vergeten: in de gebeden vragen wij dat God genadig op haar mag neerzien en haar moge binnenleiden in het Hemels Paradijs.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Maria, Moeder, wees haar voorspraak.

J. Benneker, Koster, Denekamp