



Met een gevoel van dankbaarheid gedenken we onze dierbare zus, schoonzus en tante

Geertruida Anna Ottink

Zij werd op 12 januari 1915 te Haaksbergen (Stepelo) geboren. Op vrijdagmorgen 22 februari 1985 is zij rustig overleden in het Gerardus Majella Ziekenhuis te Hengelo (O), nadat zij op 5 februari het Sacrament van de Zieken had ontvangen. Haar leven en sterven hebben we herdacht tijdens de uitvaart in de kerk van de H. Blasius te Beckum op dinsdag 26 februari, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof.

Nu wij afscheid hebben moeten nemen van onze dierbare zus, voelen we dat er een lege plaats is. Al heeft Truike een eenvoudig leven geleid, weten we dat haar leven goed was. In stille eenvoud heeft ze toch een duidelijke betekenis gehad.

In haar betere jaren was zij altijd druk voor anderen: veel jurkjes en trouwjurken heeft ze genaaid: de ander moest er mooi bijlopen. Ook heeft ze vooral in de oorlogsjaren van oude dingen weer nieuwe proberen te maken. Kreeg ze het vandaag niet klaar, dan morgen wel. De laatste 12 jaar was ze na een ziekte wat gehandicapt: het lopen viel haar moeilijk en ze kon ook niet meer fietsen. Ze was blij als ze eens door haar zus gehaald werd en met haar mee kon gaan naar de kerk. De laatste tijd heeft zij veel pijn gekend: ze leed aan een slopende ziekte. Het liefst was ze thuis gebleven, maar ze had veel hulp nodig, hetgeen we haar niet meer konden bieden. Vandaar dat ze opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

Ze voelde haar einde naderen en wilde graag sterven. Rustig en in volle overgave is ze heengegaan naar het andere leven. Wij geloven dat haar leven nu nieuw geworden is bij God, die zij op haar eigen manier en in alle eenvoud heeft proberen te dienen. Verlost van pijn mag zij nu genieten van de eeuwige vrede, verenigd met haar overleden familie.

Allen die met ons meegeleefd hebben tijdens haar ziekte en na haar sterven, zeggen we heel hartelijk dank.

FAMILIE OTTINK