



*Dank, goede vrienden,
voor al het mooie dat
wij samen beleefd hebben.*

Ter dankbare herinnering aan

GERHARD OTTINK

echtgenoot van M. G. Diepenmaat

Op 3 maart 1905 werd hij geboren te Gladbeck (Dld.). Na een welbesteed leven is hij van ons heengegaan 30 maart 1989. Op 4 april werd na de uitvaartdienst zijn lichaam ten ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Bentelo.

Niet onverwacht en geheel voorbereid is hij thuis gestorven temidden van zijn dierbaren. Diep gelovig vertrouwde hij zich in leven en sterven toe in Gods veilige hand. Niet het sterven vond hij moeilijk maar het achterlaten van hen, die hem dierbaar waren.

Wij die achterblijven zullen hem missen want hij was een man die met je meeging in liefde en leed, in vreugde en verdriet. Zijn eigen leed, waarvan hij door een kortstondig huwelijk niet gespaard bleef, vergetende, heeft hij steeds geprobeerd troost en raad te geven.

Werken in de natuur en verzorgen van vee vormden zijn grote liefde. Daarom was het voor hem niet gemakkelijk afstand te nemen van de boerderij die hij samen met zijn vrouw had opgebouwd. Gelukkig en dankbaar was hij om samen met haar in de nabijheid te kunnen blijven wonen en nog vele jaren de dieren mocht verzorgen.

De laatste jaren van het leven ging het niet meer maar zijn interesse was er niet minder om. Die interesse en belangstelling was er voor allen en iedereen en we zullen ze missen.

Moge God hem de rust en vrede geven die hij ons heeft voorgeleefd.

De boom

Hij stond daar zo krachtig

De wortels om hem heen

regen - stormen orkanen

trotseerde hij alleen

open hingen zijn bladeren

druppels ving hij op.

Het zonlicht liet hij komen

tot boven in de top.

Eén kracht kon hij niet weerstaan

de wortels bleven zitten

de boom kon niet meer staan.

Hij was krachtig die mooie boom

Hij rust nu in vrede

in een diepe droom.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn man, vader en lieve opa zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Ottink-Diepenmaat