



Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent  
als je mensen ziet maar ze niet meer herkent  
als je toch blijft strijden om bij ons te blijven  
dan hopen wij dat nu de eeuwige rust is  
gegeven.

Diep bedroefd maar met een dankbaar hart  
nemen wij afscheid van onze lieve vader en  
opa



## **Gerhardus Johannes Ottink**

weduwnaar van  
**Maria Gerritdina Koster**

Hij werd geboren in Beckum op 4 mei 1912.  
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeg-  
huis P.C. Borsthuis is hij van ons heengegaan  
op vrijdag 11 december 1992.  
Voor het laatst mochten wij hem in ons  
midden hebben op woensdag 16 december  
1992.

Hij was een man van weinig woorden en erg  
in zichzelf gekeerd. Het leed is hem niet ge-  
spaard gebleven. Na een huwelijk van 22  
jaar is hij zijn vrouw al verloren en dat  
verdriet heeft hij nooit echt kunnen verwer-  
ken.

Op geheel eigen wijze heeft hij zijn levens-  
taak samen met zijn kinderen vervuld, wat  
voor hem geen gemakkelijke opdracht was.  
Vaak vond hij zijn rust en genoegdoening in  
zijn timmervak, waar hij intens mee bezig  
was en zijn energie in kwijt kon.  
Zonder dat het opgemerkt werd, genoot hij  
toch erg veel van zijn kinderen en klein-

kinderen die bij hem in de buurt waren. Hij  
nam er dan de tijd voor om op zijn eigen  
manier met hen om te gaan.  
Het was erg fijn voor ons dat er iemand in  
zijn leven kwam waar hij lief en leed mee  
kon delen. Daar heeft hij de laatste 17 jaar  
erg van genoten.

Omdat hij een echte Maria vereerder was, was  
zijn jaarlijkse gang naar Kevelaar elke keer  
weer een belevenis. Dit heeft hij meer dan  
25 jaar volgehouden, totdat het niet meer  
ging.

Ook zijn ziekte, ondanks dat hij het moeilijk  
kon aanvaarden omdat hij zo oud wilde  
worden als zijn vader, heeft hij met veel  
geduld en liefde naar de verpleging toe,  
waar hij erg dankbaar voor was, volgehouden.

Wij vertrouwen er op dat God hem beloond  
voor datgene dat wij ondanks zijn moeilijke  
levensweg, van hem mochten ontvangen.  
Bid voor hem dat hij bij moeder mag rusten  
in vrede.

Allen die vader tot steun zijn geweest in zijn  
leven en tijdens zijn ziekte in het P.C. Borst-  
huis zeggen wij u onze oprechte dank.

Familie Ottink