



Bedroefd, maar dankbaar voor haar lange leven, gedenken wij mijn moeder, schoonmoeder en oma

Gerritdina Johanna Ottink

sinds 28 oktober 1972 weduwe van
Gerhardus Leferink

Moeder en oma werd geboren te Beckum op 6 november 1908. Na een verblijf van ongeveer vijf jaar in het verpleegtehuis „Het Wiedenbroek” te Haaksbergen is zij rustig van ons heengegaan. Wij hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de Eucharistieviering op maandag 29 juli 1996 in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof.

Nu we afscheid nemen gedenken we in haar een lang leven, waarin haar krachten de laatste jaren steeds meer afnamen. Na haar huwelijk op 19 mei 1932 met Graats heeft ze, tot voor vijf jaar geleden, altijd aan de Veldhuisweg gewoond. Eerst samen, maar na het overlijden van Graats samen met zoon Johan en zijn gezin en met Bertus die in haar gezin opgroeide en haar verzorgde. Dina had een grote belangstelling voor ieder en alles om zich heen en er was maar weinig dat haar ontging. Ze wilde graag overal van op de hoogte blijven. Ze was een gelovige vrouw die, toen ze nog thuis woonde regelmatig haar rozenkrans bad en een trouw kerkbezoekster was. Ook vóór en na het eten werd er trouw gebeden en deze traditie zette

zij onverminderd voort toen zij in „Het Wiedenbroek” kwam. ook al waren misschien niet al haar tafelgenoten gewend te bidden, iedereen was stil en aandachtig als Dina daar ook vóór en na tafel hardop voorbad. Bovendien was zij de woordvoerdster van haar vaste tafel. Dankbaar was zij, en ook haar familie, voor de goede verzorging die zij genoot en de gezellige omgang met haar medebewoners van „Het Wiedenbroek”.

De laatste tijd ging ze lichamelijk steeds meer achteruit; ze werd stiller en zei nog maar weinig meer. Toch was ze geestelijk nog steeds bij de tijd, ondanks haar hoge leeftijd.

Nu ze er niet meer is, vertrouwen wij erop dat de Heer van alle leven haar opgenomen heeft in Zijn eeuwig geluk en haar verenigd heeft met vader.

Moge zij samen gelukkig leven in het licht van God.

Voor uw aanwezigheid en blijken van deelneming
zeggen wij u oprecht dank.

Johan, Mieke en Bertus