



HOOP EN
VERTROUWEN
IN U
MIJN GOD



Gedenk in uw gebeden en H. Misoffer

Jannes Ottink

Hij is geboren te Haaksbergen op de 16e december 1898. Op 21 juli 1979 is hij in de Heer overleden te Beckum. Hij is aldaar begraven op 25 juli d.o.v.

De reizen die hij maakte naar het centrum van de christenheid, Rome, leggen getuigenis af van zijn verbondenheid met de opvolger van St. Petrus en de trouw aan zijn kerk.

Uit zijn bezoeken aan Kevelaer blijkt z'n oprechte liefde voor Maria.

En de natuur, waarvan hij zo veel hield, was voor hem een afspiegeling van Gods schoonheid en almacht.

„God, Gij zijt barmhartig en vergevingsgezind. Wij bidden U voor uw dienaar, die Gij tot U hebt geroepen.

Herinner U zijn godsvertrouwen en zijn geloof; leid hem het eeuwig vaderland binnen en maak hem gelukkig voor altijd.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, Die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest, God, door de eeuwen der eeuwen”.

Voor uw medeleven zegt de familie u hartelijk dank.