



Hoe klein zijn wij
allen in deze
grote schepping

In Vrede

Bernardus Otto

Hij is 29 augustus 1917 te Losser geboren. Onverwacht is hij 20 juni 1982 te Overdinkel overleden.

Wij legden hem 24 juni d.a.v. te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

Iedereen kende Bernard Otto, op zijn fiets door weer en wind trok hij door Overdinkel. Een praatje hier en daar en schillen voor het vee.

Dat was zijn leven . . . vrij en onafhankelijk.

Nadat hij vele jaren in de fabriek had gewerkt, was hij met hart en ziel bij zijn boerderij en genoot van de vrije natuur. Daarnaast heeft hij in Overdinkel veel bijgedragen aan het voetbalspel en was daarvan een trouwe fan. Op zijn eigen wijze ging hij om met zijn medemensen en huisgenoten. In een schema was hij niet te passen. Zó ook ging hij om met zijn gezondheid en met Zijn God die hij wel niet vergat maar op eigen wijze diende.

Zo is hij gestorven.

Hij zal dankbaar zijn voor alle zorg en

toewijding die hij van huisgenoten en familie heeft ontvangen.

Wij bidden dat de Heer zijn dienaar Bernardus binnenroept in zijn eeuwige rust.

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Otto