



Op de Octaafdag van de eerste
Martelaar St. Stephanus, 2 januari
1959 vroeg God het levensoffer door
een noodlottig verkeersongeval te
Goor van

BERTIE OVERBEEK.

Albertus Wilhelmus Maria Overbeek werd geboren te Goor 13 juli 1950, waarna zijn Schepper hem op 8-jarige leeftijd weer tot Zich nam. Zijn bedroefde familie en school-makkertjes legden op 5 januari d.a.v. zijn gestorven lichaam ter ruste op het parochieële kerkhof te Goor.

Kinderlijk blij met de gebeurtenissen rond de intrede van het nieuwe jaar, veranderde God deze aardse blijheid in hemelse vreugde door Bertie plotseling tot Zich te roepen. Waar menselijke troost te kort schiet, zal Hij, die dit zware kruis zijn diepbedroefde nabestaanden oplegde, hen ook de nodige kracht en opbeuring schenken.

Lieve pappie, mammie, broertjes en zusje, ik ben nu bij Onze Lieve Heer. U bent bedroefd, omdat ik nu plotseling, zo klein nog, niet meer bij u kan zijn.

Maar hier in de Hemel kan ik het Kerst-kindje en Zijn Moeder Maria bidden, dat Zij uw tranen drogen en u doen inzien, dat u in Gods hand bent en het daarom, ondanks alles voor u toch een Zalig Nieuwjaar zal zijn.

Heer, geef hem de Eeuwige rust.

Onze Vader

Wees gegroet