



ECCE HOMO

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**GERHARDUS OVERBEEK,**  
WEDUWNAAR VAN  
**ANNA MAATHUIS,**

overleden te Borne den 14 Februari 1875, na be-  
haardelijk te zijn gesterkt door de laats'e H. H.  
Sacramenten, in den ouderdom van bijna 68  
jaren, en den 17 dierzelfde maand op het R.  
K. Kerkhof aldaar begraven.

Altijd opgeruimd en tevreden, was hij door  
iedereen bemind; — eenvoudig en oprecht, getrouw  
en ijverig in de behartiging zijner plichten, ver-  
achte hij den geest der wereld en wandelde  
steeds voor God; — maar vooral in zijne laatste  
ziekte, terwijl hij nog de benauwdheden des doods  
in zijn lichaam moest ondervinden, was hij in den  
geest reeds als bij God in den hemel.

Met een volkomen vertrouwen op God is hij ge-  
storven. . . Kostbaar is de dood der rechtvaardigen,  
wijl hij is het einde der kwelling, de voltrekking  
der overwinning en de deur des hemels.

2. Mach. 6. H. Bern.

Ziet, Kinderen! ik ga in het stof rusten; o! ver-  
geet mij en uwe overledene Moeder niet. — Beijvert  
U te doen, wat Gode behagelijk is, en bemint elkan-  
der, gelijk wij u bemind hebben. Job. 7. Joann. 13.

**GEBED.**

Barmhartige Jesus, geef uwen dienaar Gerhardus  
de eeuwige rust. Amen.

**ONZE VADER — WEES GEGROET . . .**

(Aflaat van 7 jaren en 7 quadrag.)

Oldenzaal, F. BANNING.