



Ter herinnering aan:

**HENDRIKUS WILHELMUS  
OVERBEEK**

\* 14 januari 1910 te Ambt Delden

† 5 november 1990 te Hengelo (O.)

Lieve man, vader en opa

Je was altijd een man van weinig woorden,  
zo eerlijk, zo jezelf.

Je oprechte eenvoud was heel gewoon,  
zo overtuigd, zo vanzelf.

Je keuze voor eenander  
was altijd zo gelijk,  
zonder oordeel, zo terecht.

Zo genoot je van het leven, maar ook wij,  
je was zo echt.

Je was vooral zo gelukkig met moeder,  
zo aan haar gehecht, zo aardig.

Je tranen van gevoel waren altijd  
ontroerend,  
zo warm, zo menswaardig.

Je vertrouwen in Maria was een groot  
houvast,  
een diep geloof, tevreden tot op  
het laatste moment.

Zo zul je in onze gedachten blijven leven,  
want zo vader, hebben wij je altijd gekend.

„Een tevreden mens, is een gelukkig mens”

Voor Uw blijk van medeleven, onder-  
vonden na het overlijden van mijn lieve  
man, onze zorgzame vader en opa, betui-  
gen wij U onze oprechte dank.

H. B. Overbeek - ten Vregelaar  
kinderen en kleinkinderen