



Ter herinnering aan

Aly Overmaat

weduwe van Herman Benneker

Moeder werd op 5 februari 1906 te Lonneker geboren en overleed op 12 juli 1995 te Enschede.

Zij kwam uit een gezellig gezin van negen kinderen, waarover ze heel enthousiast kon vertellen.

Nadat ze de kweekschool, een ouderwetse kostschool in Steenwijkerwold, had doorlopen, stond ze tot haar huwelijk met veel plezier voor de klas. Vooral het lesgeven aan kinderen van de eerste klas deed ze met veel enthousiasme.

Samen met Herman Benneker kreeg ze vijf kinderen, die in en na de oorlog opgroeiden. Dat was niet gemakkelijk.

Moeder was er altijd voor de kinderen. Het verscheiden van haar zoon Huub heeft haar bijzonder aangegrepen, maar sterk als ze was liet ze dat niet merken.

Zij was diepgelovig, maar liberaal. Van veel poespas moest ze niets hebben.

Weinig vroeg zij voor zichzelf, ze was behoudend en kon zeer geestig uit de hoek komen.

Helaas werd ze langzamerhand zo vergeetachtig dat ze de laatste jaren van haar leven in het verpleeghuis "Bruggerbosch" verzorgd moest worden. Degenen die haar verzorgden droegen haar een warm hart toe.

Ze was een bijzondere en lieve vrouw, moeder en oma. Zo willen en zullen wij aan haar blijven denken.