





In dankbaarheid herdenken wij

Lidy Overmulder

Zij werd geboren te Arnhem op 16 juli 1913. Haar jeugd jaren waren moeilijk. Betrokken met het welzijn van medemensen werd zij verpleegkundige. Met hart en ziel deed zij haar werk. Veertig jaar is Lidy een toegewijd verpleegkundige geweest in het ziekenhuis "St. Joseph", later "Stadsmaten" geheten te Enschede. Twintig jaar was zij hoofd van de kinderafdeling.

Zij was een vrouw met een heldere geest. Zonder overdadig spraakzaam te zijn, ging er meer in haar om dan zij onder woorden bracht. Zij bleef zichzelf. Zij hield van stijl en netheid. Verzorgd en getuigend van goede smaak was haar voorkomen. Het was de familie Nieuweweme, bij wie zij haar thuis vond. Zij werd er als familielid opgenomen. Over en weer werden goede en kwade dagen gezamenlijk gedragen. Zij was er als een zus en tante.

De oude dag bracht zij door in het Woon- en Zorgcentrum "de Eeshof" te Tubbergen.

Zij mocht er met plezier en voldoening verblijven. De laatste maanden van haar leven waren getekend door pijn en zorg. Zonder angst zag zij het einde van het leven tegemoet. Als leven lijden wordt, is sterven een gewin. Gelovig en in volle vrede ging Lidy van ons heen op zondagmiddag 18 april 1999.

Op vrijdag 23 april hebben we tijdens de Eucharistieviering in de kapel van "de Eeshof" afscheid van haar genomen en haar toevertrouwd aan de heer van het eeuwige Leven. De crematieplechtigheid vond plaats te Almelo. In dankbaarheid blijven wij Lidy gedenken in alles wat zij voor ons betekend heeft. Vol geloof vertrouwen wij haar toe aan Gods goedheid. Moge zij rusten in vrede.

Voor alle blijken van belangstelling ondervonden tijdens haar verblijf op "de Eeshof" en na haar overlijden zeggen wij u oprecht dank.

Fam. Olde Hampsink
Fam. Nieuweweme

Tubbergen, 23 april 1999
Woon- en zorgcentrum "de Eeshof"