



Gedachtenis aan

## **Gerardus Cornelis Offenber**

echtgenoot van

Paulina Johanna Spanjaard

geboren te Groenlo op 30 oktober 1919  
overleden te Enschede op 21 december 1976.

---

Na een kort ziekbed is vader in vrede van ons heengegaan; een zware slag voor moeder en ons allemaal; hij was zo bezorgd voor zijn gezin. Samen met moeder deed hij er alles voor dat het thuis gezellig was, daar genoot hij van, in stilte vaak. Hij laat een lege plaats achter.

Naast zijn gezin was er eigenlijk alleen maar zijn werk waar hij voor leefde, dat werd van hem verwacht, hij was 'n man van grote plichtsbetrachting.

Toen hij de laatste avond zei: „En nu ga ik slapen“, dachten wij niet aan „voor goed“, hij mogelijk wel, zo was vader: het anderen vooral niet moeilijk maken, hij werkte zelf waar hij voor kwam te staan.

Voor uw blijk van deelneming betoond na het overlijden van onze lieve man, vader en opa, zeggen wij u onze hartelijke dank.

P. J. Offenber-Spanjaard  
kinderen en kleinkinderen

Enschede, december 1976  
Min. Idenburgstraat 1

Goede Vader in de hemel, herinner U zijn naam, van mensen ontvangen maar die geschreven staat in de palm van Uw hand. Vergeef hem wanneer hij U of een medemens tekort heeft gedaan en schenk hem het loon van een goede en trouwe dienaar:

„Kom en deel in Mijn Geluk“.