



*Bedankt voor je liefde, je trouw, je eerlijkheid,
Voor je lach van bijna iedere dag.
Voor het geluk dat je ons hebt gegeven.
Deze dingen duren altijd te kort.*

Hennie Offenbergh

Wednwnaar van Guus Stiller
Vriend van Anne.

Geboren: Hengelo, 30 juli 1922
Overleden: Nieuwegein, 12 sept. 2003

Vol moed en vertrouwen, zich wel bewust van het risico dat deze operatie met zich meebracht ging hij naar Nieuwegein. Hij doorstond de operatie goed en bereidde zich al voor op de thuiskomst. Tal van complicaties maakten dat het niet zo mocht zijn. Wij moesten helaas afscheid nemen van mijn lieve Hennie, onze Pa en Opa.

Pa was graag onder de mensen en familie was hem alles waard. Zo maakte hij zich op zijn eigen manier ook in de familie van Anne geliefd.

Humor, levenskracht, zijn gevoel van saamhorigheid en spontaniteit waren kenmerken van hem. In deze dingen zien we hem als voorbeeld.

Pa, we houden van jou
en zullen je nooit vergeten.

Pa heeft veel kaarten, tekeningen en foto's tijdens zijn verblijf in Nieuwegein ontvangen. Ook hebben veel mensen ons gebeld. Dat was voor hem en ons een enorme steun in deze moeilijke tijd.

Voor alle belangstelling en medeleven danken wij iedereen hiervoor.

Anne, kinderen en kleinkinderen.