

Altijd zullen wij de beste herinneringen bewaren aan

## **Sophie Gebbing-Offenberg**

Sophia, Hendrika, Maria

Sedert 16 december 1990 weduwe van  
Johannes Bernardus Antonius Gebbing

Geboren op 29 juli 1914 te Steenderen (Toldijk)  
en overleden op  
22 oktober 2005 te Bronckhorst (Keijsburg).  
Zij werd begraven op 27 oktober 2005  
op het R.K.Kerkhof te Steenderen.

Wij kennen onze moeder als een lieve, warme en vooral zorgzame persoonlijkheid, die altijd klaar stond voor de mensen om haar heen.

Na een vrij zorgeloze jeugd was zij aan het begin van de oorlog, door het vroeg overlijden van haar moeder, het vrouwelijke hoofd van het gezin en moest zij samen met haar vader en jongere broer Antoon het boerenbedrijf runnen. Deze moeilijke en zware taak heeft haar gevormd voor de rest van haar leven. Moeder was van de generatie die na de oorlog hard heeft gewerkt aan de wederopbouw van ons land en daarmee de basis legde voor de grote welvaart die wij nu genieten.

Op 1 april 1948 zijn vader en moeder gehuwd. Drie kinderen zijn geboren en in het gezin opgegroeid. Vier kleinkinderen verrijkten de familie en zij kregen een lieve oma. De schoondochters beschouwde ze als haar eigen kinderen.

Samen met vader heeft zij hard gewerkt voor de zaak. Daarbij bleef zij altijd achter de schermen. Daarin voelde zij zich het prettigst. Bescheiden op de achtergrond blijvend en niet uit op eigen roem of gewin. Haar devies was: "Niks gien kunsten en verbeeld oe moar niks". Als ze wel eens onheus door andere mensen behandeld werd, droeg zij zelf vaak nog een verzachtende omstandigheid aan, waaruit dat onheuse gedrag verklaard kon worden. Zij vond veel steun in haar geloof. Vanuit die levenshouding kon zij het verlies van vader in 1990 en onlangs het overlijden van Jan verwerken, hoewel zij daaraan meer geleden heeft dan zij ons ooit heeft doen blijken. "Niemand doet jou zoiets aan, dus je hoeft niemand de schuld te geven. Onze lieve Heer zal er wel een bedoeling mee hebben gehad" zei zij.

Vader en moeder boden ons een warm nest en gaven ons leven een sociale en zelfstandige koers waardoor wij onze talenten optimaal zouden kunnen benutten.

Dankbaar zijn wij voor de opvoeding die wij van hen kregen en de wijze adviezen die wij vooral van moeder kregen in de keuken als zij ons met een kopje thee opving uit school.

Lieve moeder, alles wat je ons samen met vader hebt gegeven: zorg, liefde, wijsheid en kracht, dragen we ons verdere leven met ons mee.

Dank je wel.

Henk - Rens, Carel - Marjan en kinderen.

*Voor de warme blijken van medeleven na het overlijden van moeder danken wij u van harte.*