



*Als leven lijden wordt  
komt de dood als een verlossing*

In liefdevolle herinnering aan

## **Henk van Oijen**

\* 2 juni 1955 † 24 mei 2011

Je was het kleine broertje van Hans en Geert, die jou verwende. Ook Henk moest naar school, had daar niet al te veel zin in. Na de lagere school ging hij toch door. Bij jou thuis dachten ze, die gaat promoveren op het eeuwige student zijn. Maar nee, de HAS werd met succes afgerond, hij mocht zich levensmiddelen-technoloog noemen.

Je trouwde met Jans en verhuisde naar Brabant. Je eerste baan was bij Euro Citrus, later Menken Dairy Food. In 1991 ging je bij Johma werken als proces-technoloog en verhuisde naar Losser.

Je ontwikkelde je als hobbykok en een genie op de computer. Van de uitstapjes die je regelde met vrienden en familie hebben vele mensen mogen genieten. Hardlopen was je grote passie, met als hoogtepunt de Marathon van Berlijn.

Het leven ging door, vele mooie vakanties met je lieve vrouw en kinderen. Jans met wie

je graag oud geworden was. Antonet, Theo en Bas, waar je zo trots op was en die je nog graag in hun leven gevolgd had.

Toen viel de bom, de diagnose A.L.S. Alle mooie dingen van het leven werden je sluipend afgepakt, niet meer eten, niet meer praten, verlies van spierkracht, alleen maar inleveren. Met een bewonderenswaardige moed en behoud van je humor en de krachtige steun van Jans en de kinderen heb je het nog lang volgehouden. Na een intens emotioneel afscheid eindigde jouw lijden. Wat we nooit zullen vergeten waren de letters die je met je vinger één voor één op het laken schreef, "dit is het beste voor ons allemaal".

Lieve Henk, we zijn allemaal ontzettend verdrietig dat we je kwijt zijn hier in dit leven. Echter we hebben ook een gevoel van opluchting dat jouw lijden voorbij is. Het was niet meer op te brengen. Jouw moed en volharding met de regie in eigen handen zal voor ons een steun zijn om door te gaan.

*Henk, vaarwel en we houden van je,  
voor altijd...*

Iedereen die Henk en ons tot grote steun zijn geweest, hulpverleners, familie en vrienden, hartelijk dank.

Jans en je kinderen