

Gedenken wij in ons gebed en speciaal bij
de viering van de H. Eucharistie

MARIA JOHANNA VAN OIJEN

weduwe van

Wilhelmus Hendrikus Maria van Mook

Zij werd geboren te Wamel 16 januari 1900
en overleed nog voorzien van 't H. Oliesel
in Tiel op 22 mei 1976. Haar uitvaart en be-
grafenis vonden plaats in de parochiekerk
van de H. Willibrordus te Boven-Leeuwen op
25 mei 1976, waar ze te ruste werd gelegd
bij haar geliefde man op het r.k. Kerkhof
van de parochie.



Ze was een diep-gelovige vrouw, met een
nuchtere en riële kijk op 't leven en de pro-
blemen van elke dag. Haar verbondenheid
met God, de Heer van leven en dood, gaf
haar de kracht om haar kruis te dragen.

Ze was een zorgzame moeder, die waakte
over alles wat verzorging nodig had. Vanuit
haar stoel leefde ze met alles en iedereen
mee. Ze bleef een moeder tot op 't laatst
met zorg niet alleen voor de kinderen, maar
voor heel 't bedrijf.

Daarom zullen we haar liefde en zorg ook
heel erg missen, maar we danken God voor
't vele moois en goeds dat Hij ons in deze
moeder heeft gegeven.

Dierbare kinderen, blijft eensgezind onder
elkaar en bewaart het geloof, dat ge door
God van vader en moeder hebt mogen ont-
vangen. Ik dank jullie voor het geduld en
de liefde die ik van jullie tot op 't laatst
mocht ontvangen. Ik wil vanuit de hemel als
een bezorgde moeder ook verder een waak-
zaam oog op jullie houden en samen met
vader voor jullie geluk en vrede een eeuwige
voorspraak zijn.

Voor de blijken van belangstelling en uw
gebed bij 't overlijden en de begrafenis van
onze dierbare moeder, schoonmoeder en
oma, betuigen wij U onze hartelijke dank.

JOHAN VAN MOOK
DINY HERMUS- VAN MOOK
RUUD HERMUS
Hanne

Boven-Leeuwen, 25 mei 1976
Waterstraat 3