



In dankbare herinnering aan mijn lieve zus

## CATHARINA HENDRIKA OINK

Zij werd geboren op 15 juni 1909 te Hengelo en overleed op 5 oktober 1979 in het Koningin Juliana ziekenhuis te Hengelo, na voorzien te zijn van het sacrament der zieken. De begrafenis vond plaats op 9 oktober op de r. k. begraafplaats te Hengelo.

Oktober en november zijn de maanden waarin de herfst aankondigt dat alle leven sterven moet. Maar het zijn ook de maanden waarin hoop en vertrouwen sterk tot onze verbeelding spreken, want . . . eerst moet de graankorrel in de aarde vallen om daarna nieuw leven voort te brengen.

Zo ervaren wij ook het overlijden van Catharina Oink. We zien het weliswaar als een verdrietig maar ook als een hoopvol afscheid, omdat haar leven een vruchtbaar leven is geweest. Het stond in het teken van de dienstbaarheid.

Van huis uit had ze een groot gevoel voor rechtvaardigheid meegekregen. Ze kwam op voor eigen recht en voor dat van anderen. Ze praatte niet krom wat recht was.

Meer dan anderen was ze zeer betrokken op haar familie en vrienden, omdat ze ongehuwd was. Ze vond het heerlijk om bij hun te zijn.

Ze had een ingeboren talent voor borduren en naaien. Deze talenten heeft ze in rijke mate dienstbaar gemaakt aan anderen, vooral aan kinderen van wie ze veel hield. Haar ziekte is haar heel zwaar gevallen. Met niemand sprak ze er over. Ze kon het moeilijk verwerken. Om

die reden mogen we het als een zegen beschouwen, dat haar ziekte van korte duur is geweest. Niet onvermeld mag blijven haar diepe geloof in God en Christus. Wij willen onze dank voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft gelovig samenvatten in dit gebed: „Vader, geef haar de welverdiende rust en leid haar binnen in uw koninkrijk.”

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van onze lieve zus en nicht, zeggen wij U onze oprechte dank.

H. C. Oink  
Fam. de Lat

Hengelo (O), oktober 1979  
Twekkelerplein 8