

Ter herinnering aan



Ger Jeursen-Oink  
1940 - 2015

*Wij willen u oprecht bedanken voor uw  
medeleven.*

*Familie Oink  
Familie Jeursen*

God looked around his garden  
And found an empty place.  
He then looked down upon the earth,  
And saw your tired face.

He put His arms around you  
And lifted you to rest.  
God's garden must be beautiful,  
He always takes the best.

He knew that you were suffering,  
He knew that you were in pain.  
He knew that you would never  
Get well on earth again.

He saw the road was getting rough  
And the hills were hard to climb.  
So He closed your weary eyelids  
And whispered "Peace be thine."

It broke our hearts to lose you  
But you did not go alone...  
For part of us went with you  
The day God called you home.

Ger werd geboren op 16 december 1940 in Borne en is op maandag 19 oktober 2015 overleden in haar woning in het verzorgingshuis Sint Maartens-Stede in Losser.

Geboren toen de oorlog net begonnen was. Opgegroeid in Borne in een gezin met 10 kinderen. Een geweldige jeugd waarin studeren, sporten, vakanties en veel gezelligheid met familie en vrienden centraal stond.

Op 24 juni 1971 trad ze in het huwelijk met haar grote liefde Ton Jeursen. Vele neven en nichten mochten bij hun logeren en jaren lang, was het een traditie om op eerste Paasdag met de hele familie eieren te zoeken. Een gebeurtenis die bij alle familieleden in het geheugen gegrift staat en mooie herinneringen heeft achtergelaten.

Helaas bracht de ziekte MS dusdanig beperkingen met zich mee, dat ze de laatste 43 jaar alleen maar heeft moeten inleveren. Gevangen in een lichaam dat steeds minder kon.

Op 20 januari 2008 moest ze haar lieve man Ton missen. Zelfstandig wonen kon niet meer. Afscheid nemen van de Lutterstraat viel haar heel zwaar.

We herinneren haar als een kritische, altijd verzorgd uitzierende, lieve zus, schoonzus en tante.