

*De bloemen bloeiden.  
De vogels zongen.  
En toen werd het stil.*



Een dankbare herinnering aan  
Willemina Aleida Hendrika Oink  
weduwe van Gerrit Jannes ten Voorde

Zij werd op 1 juni 1914 te Hengelo geboren. Op 2 november 1994 is zij op haar kamer in Huize Backenhagen, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken overleden.

Na een Eucharistieviering in de Kapel van huize Backenhagen op maandag 7 november, hebben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo.

Voor de blijken van belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve tante, zeggen wij U onze oprechte dank en in het bijzonder de medewerkers van Huize Backenhagen.

Fam. H.J. Nijhuis

Eindelijk tante Mien, nu mag je op reis.

Wat je er voor moest doorstaan was een hoge prijs.

Je pijn en lijden zijn nu gelukkig voorbij,  
niemand weet wat het betekende behalve jij.

De zusters en wij konden het alleen maar zien.

Rust nu maar zacht, ons aller mevr. ten Voorde  
en onze tante Mien.