



Ter nagedachtenis aan

Henk van Ommen

Geboren op 6 mei 1917 te Lonneker
Overleden op 26 januari 2007 te Enschede

Sinds 16 mei 2001 weduwnaar van
Rie van Ommen-Haze

De laatste jaren ging het met vaders gezondheid steeds slechter, hij had er duidelijk moeite mee steeds meer te moeten inleveren, afhankelijker te worden van anderen. De overgang van het verzorgingshuis in Glanerbrug naar 't Kleyne Vaert was voor hem pijnlijk, maar dat aanvaardde hij op een voor hem typerende manier: "dan mot 't maar gebeuren".

Vader willen wij echter in herinnering houden vanuit zijn goede jaren. Meer dan veertig jaar werkte hij in zijn eigen zaak; kleermakerij, uniformhandel en stoffenzaak in Glanerbrug. Daarbij waren werkweken van 70, 80 uur eerder regel dan uitzondering.

Kenmerkend voor hem waren zijn tolerantie, wijsheid, humor, maar bovenal zijn opofferingsgezindheid voor zijn gezin en voor anderen. Het leven was hem niet altijd gunstig gezind, maar steeds weer wist hij op zijn karakteristieke, rustige manier alle problemen te boven te komen. Zijn geloof was daarbij voor hem heel belangrijk

Een van zijn grootste hobby's, naast het verzamelen van postzegels, was het voetballen. Zelf jaren lang actief met zijn beide broers Johan en Bernard in het eerste elftal van Avanti Wilskracht, kon hij er de laatste jaren intens van genieten zijn kleinzoons daar te zien spelen. Desnoods in de rolstoel, in weer en wind. Iets waardoor hij ook in vervoering kon raken was muziek, in het bijzonder muziek van harmonieorkesten en dat was niet alleen omdat hij vele orkesten in de regio van uniformen had voorzien. Zijn liefde voor de natuur was groot. Van jongs af aan werden wij als kinderen hiermee vertrouwd gemaakt. In een van de laatste weken van zijn leven, tijdens een wandeling in het park van 't Kleyne Vaert verwonderde hij zich nog over een bloeiende boom in december.

Nadat hij in de laatste weken langzaam van ons is weggeleden, blijven ons nu verdriet en vele goede herinneringen aan deze bijzondere man. Wij gaan ervan uit dat hij nu de rust heeft, die hij verdiende.

Wij zijn oprecht dankbaar voor uw belangstelling en tevens willen wij het personeel van Ariëns Zorgpalet bedanken voor de geweldige zorg van de afgelopen jaren.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Glanerbrug, februari 2007