

Als dankbare herinnering aan

**JOHAN HERMAN MARIA
VAN OMMEN**

echtgenoot van

CATHARINA MARIA HASSINK

Hij werd geboren te Lonneker, 13 mei 1911. — Na een korte ziekte werd hij door de Heer van het leven opgeroepen, 28 maart 1982.

Goede God en Vader, wij danken U voor het leven van deze stoere, harde werker, deze man van plicht, rechtlijnig en duidelijk.

Hij zag als zijn plicht: inzet voor zijn gezin; als echgenoot: trouw en hartelijk, als vader: zorgzaam en meelevend.

Zijn zaak was zijn trots en zijn geliefde werkterrein.

Zijn voldoening was: goede harmonie in zijn gezin, het geluk van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Zijn aandacht ging ook uit naar de dorpsgemeenschap; ook daar zag hij een taak. In die gemeenschap werd hij 'n stuwkracht en een vertrouwenspersoon.

Hij voelde zich gedragen en gesterkt door een groot vertrouwen in U, onze

God en Vader. Uit dankbaarheid voor Uw goede gaven, was hij werkzaam in gezin en dorp; hij meende: wat ik kan doen, dat is mijn taak; zonder franje en zonder bijbedoelingen!

De krachtige persoonlijkheid van Maria, de moeder van Uw Zoon, inspireerde hem tot dankbaarheid en volhouden.

In zijn ziekte wilde hij ons, zijn gezin, het verdriet om het afscheid besparen. Dat wilde hij zelf alleen doorworstelen. — Zo bleef hij tot het einde de stoere, sterke man.

Goede God, geef ons blijvend respect voor zijn persoonlijkheid. Wij kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor dit welbestede leven van man en vader.

Lieve vrouw en kinderen: heel veel dank voor jullie aanwezigheid, hartelijkheid en liefde, vooral in de laatste dagen van mijn leven. De goede God zal jullie zeker belonen!

Voor al uw bliken van medeleven, be-
toond na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame pa en opa, be-
tuigen wij U onze oprechte dank.

Mevr. C. M. van Ommen—Hassink
Kinderen, behuwd- en kleinkinderen