



In liefdevolle herinnering aan

Jo Damhuis-van Ommen

Josephina Maria

* 25 maart 1924

† 16 maart 2010

Josephina Maria van Ommen is geboren op 25 maart 1924 in de gemeente Lonneker als jongste van 9 kinderen. Zij is opgegroeid in Glanerbrug waar haar vader een kleermakerij had. Zij heeft daar een prima tijd gehad: gezellig met z'n allen spelletjes doen, kattenkwaad uithalen en donderjagen.

De oorlog was een moeilijke tijd mede omdat haar vader kort voor de Bevrijding overleed. Tijdens de oorlog was mama wel rebels: sjoemelen met de distributiebonnen en werken bij Sachs. Tijdens een bombardement op Enschede leert ze Hennie Damhuis kennen, waarmee zij op 12 juli 1951 trouwt. Samen kregen ze drie zoons.

Samen met papa grijpen zij in 1969 de kans aan om Eénzet-Oost B.V. op te zetten; papa voor de verkoop, mama voor de administratie. Een mooie tijd van hard werken en waar het hele gezin bijspringt voor de zaak. Na 20 jaar geeft het hun een goed gevoel dat Wim de zaak overneemt.

In het zomerhuisje halverwege Enschede en Losser brengen ze heel veel weekenden en vakanties volop genietend door. Verder de vakanties in het Sauerland: gemoedelijk Berghaus Puttmann, veel gezonde lucht en lange bergwandelingen. Mama

houdt het vol zolang de gezondheid het toelaat.

Jammer genoeg heeft mama in haar leven veel met de gezondheid gekwakkeld. Ondanks alles bleef ze goedgehumt en ondeugend, tot op het laatst.

Voor ons drieën was mama altijd een aanspreekpunt als we thuiskwamen van school of sport ondanks de drukte van de zaak. Zij zorgde ervoor dat wij een uitstekend thuis hadden. En tot op het laatst zeggen: "doe je voorzichtig aan?".

Laten we niet vergeten dat mama (samen met zus Sientje) het wekelijkse uitje had naar kapper Rössmann in Gronau, onder het motto: "als je haar maar goed zit".

Als jongste heeft mama helaas wel al haar dierbare broers en zussen zien overlijden. Dat was niet altijd makkelijk. Nu komen ze weer bij elkaar.

In 1988 verhuisden ze naar het flat in Losser waar ze samen nog lang mochten genieten van het leven, van de kinderen met opgroeiende kleinkinderen en van elkaar. Losser, waar ze zich enorm thuis voelden, is ook de plaats waar ze allebei afscheid hebben moeten nemen van het leven. Papa na een ziekbed begin 2005 in Oldenhove en nu mama, na een geweldig fijne tijd in St. Maartens-Stede op 16 maart 2010.

Wij willen jou nog eens zeggen: Mama, bedankt voor alles, je was geweldig!

Wij bedanken u allen voor de steun en aanwezigheid tijdens de uitvaart van mama.

Mama verdient het en het doet ons goed!