



Ter dierbare herinnering aan

Frans Onderweegs

echtgenoot van Wilhelmina Siers

Hij werd geboren te Deurningen op 11 juli 1929 en is daar gestorven op 5 december 1994.

Na de Uitvaartviering op 8 december hebben we hem te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Deurningen.

Heel zijn leven heeft Frans in Deuringen doorgebracht. Opgegroeid en getrouwd in 1952. Zijn gezin groeide naar vijf kinderen. Hij stond altijd voor hen in. Dat bleek met name toen hij een flinke handicap aan een ongeval overhield. Eigenlijk was daardoor zijn beroep als smid onmogelijk geworden. Hij zat echter niet bij de pakken neer. Zo gauw hij de kans kreeg kwam hij met een tractor aan en begon als loonwerker. Daardoor is hij bekend geworden bij heel wat mensen. Veel werk heeft hij verzet, vaak bij nacht en ontij. 's Winters was hij betrokken bij de gladheidsbestrijding. Omdat loonwerk seizoensgebonden is, heeft hij dikwijls met zijn vrouw nog laat gewerkt om machines de volgende morgen weer klaar te hebben.

Pa was een man met doorzettingsvermogen. In de opvoeding wist hij bepaalde regels duidelijk aan te

geven. Van de andere kant had hij ook wel een gevoelig karakter. Je deed niet gauw tevergeefs een beroep op hem. Hij had van thuis ook meegekregen om je medemens te helpen als dat nodig is.

Toen het werk hem te zwaar werd moest hij ermee stoppen. Nu wilde hij ook genieten van het leven. Hij zag de kleinkinderen geboren worden en opgroeien. Daar was hij ook heel gek mee. Hij hield met moeder een open huis voor de kinderen als er eens wat was. Vaak kon je Frans samen met zijn vrouw ook aantreffen in Duffelen, waar ze buiten zo heerlijk genoten van kamperen.

Sinds voorjaar 1994 bleek dat Frans ziek was. Hij heeft zich daar langzaam bij neer weten te leggen. Hij kon dat ook wel onder ogen zien. Zijn naaste omgeving merkte hoe zijn krachten afnamen. Hij wilde graag thuis zijn en daar sterven. Omringt door enkelen van zijn naaste familie is hij rustig gestorven. "Moge Frans nu delen in het Nieuwe Leven bij God."

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte van Frans en na zijn overlijden, zegen we u hartelijk dank.

Mevr. W. Onderweegs-Siers
Kinderen en kleinkinderen