

Ter nagedachtenis aan

Antonius Reinoldus Onland

Hij werd geboren te Haaksbergen op 24 maart 1888. Hij stierf in het ziekenhuis te Enschede op 31 januari 1972, en werd begraven op het r.-k. kerkhof te Haaksbergen op 3 februari d.o.v.

Plotseling werd oom Antoon uit ons midden weggenomen. Zijn laatste maanden waren moeilijk, een ongeluk bracht hem in het ziekenhuis, en daar moest hij horen dat zijn huis was afgebrand. Plannen voor een nieuwe woonsituatie kon hij niet meer verwerkelijken, doordat de dood hem plotseling uit deze zorgen wegnam.

Oom Antoon was een prettig en aangenaam man, de herinnering aan hem zal een dankbare blijven. Hij had hart voor iedereen, vooral voor zijn huisgenoten. In zijn laatste maanden hebben velen laten merken dat zij zijn goedheid waardeerden, vooral in de moeilijke oorlogsjaren heeft hij velen belangeloos geholpen, en dat waren vele dankbare mensen nog niet vergeten.

Wij geloven dat God zijn goedheid zal voltoeien in de eeuwige liefde van God zelf. wij bidden voor hem om het eeuwige leven in het onvergankelijke Vaderhuis, waar hij zal rusten in vrede.