

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Geziena Hendrika Onland

Echtgenoot van
FREDERIKUS EIJSINK

na het ontvangen der H. Sacramenten
overleden te Haaksbergen den 8 December
1926 in den ouderdom van 72 jaren en
den 13 d.a.v. begraven op het
R.K. Kerkhof, aldaar.

Zij, die met een vast geloof op haar werk
terug zien, opent de Heer terstond als zij
aanklopt en Ik, zegt de Zaligmaker, zal
zelf Uw overgrootte loon zijn.

Nu dan Heer! hier ben ik. Gij immers
hebt mij geroepen, leg mijne handelingen
in een billijken weegschaal en laat mijn
mond Uw lof zingen. Werkzaam en met
zorgen heeft zij hare loopbaan volbracht,
den Heer offers van haar kroost gebracht,
die naar wij hopen haar nu zullen ont-
vangen om met elkander gelukkig te zijn.

Toon ons, o Maria, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht Uws lichaams.
(Salve Regina.)

Dierbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, bidt voor mij. En ook gij mijn
Eerwaarde dochter, gedenk mij in uwe
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(100 dagen aflat.)

Onze Vader — Weesgegroet.

ZIJ RUSTE IN VREDE.