

Wij houden dankbaar de herinnering  
levend aan

## **Hendrikus Johannes Onland**

echtgenoot van  
**Geertruida ter Woerst**

Hij werd geboren op 15 december 1905 te Haaksbergen. Na voorzien te zijn van de Ziekenzalving overleed hij op 24 januari 1996 in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Na de viering van de Eucharistie in de parochiekerk van de H. Pancratius te Haaksbergen op 27 januari, hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof "het Waarveld".

Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit beweeg je je tussen de mensen, je bent tevreden.

Je ziet de mooie en goede kanten van het leven. Je zou de tijd van vrede en diepe vreugde willen laten voortduren.

Maar ineens verandert alles. Het is alsof een hevige zon de wolken aantrekt. Je raakt in een diepe slaap.

Zo ging het ook met papa.

Een lang ziekbed heeft hij gelukkig niet ge-

had. Door een val kwam er plotseling een wending in zijn leven. Noodgedwongen moest hij naar het ziekenhuis. Daar werd een zware beschadiging aan zijn nekwerfel geconstateerd. De behandelingen vielen papa zwaar. Dat hij dit nog moest ondergaan heeft ons diep geraakt. Daarna raakte hij in een coma, waaruit hij niet meer is ontwaakt.

We kenden hem als een man met een opgeruimd karakter, die altijd hard gewerkt heeft voor zijn gezin en zijn bedrijf. Iemand die niet gauw medelijden had met zichzelf en daarom niet klaagde als hij zich eens niet zo lekker voelde.

Hij wist moeilijkheden een plaats te geven in zijn leven. Anderen heeft hij nooit belast met teleurstellingen welke hem niet bespaard zijn gebleven.

Nu papa er niet meer is  
resteert alleen de herinnering  
maar die is zo dierbaar dat hij daarin  
voor ons blijft leven.

Hiermee danken wij u van harte voor uw meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, vader, opa en overgrootvader.

Fam. Onland