



In dankbare herinnering aan

## **Frits van Onna**

weduwnaar van **Anna Heister**

eerder weduwnaar van **Agnes Gerretschén**

\* 18 jan. 1904

† 12 dec. 1995

*Nooit zul je door de tuin meer lopen  
Waar iedere bloem en iedere plant  
Getuigde van je zorgende hand  
Nu gaat de hemeltuin voor je open.*

Voor uw medeleven na het overlijden van vader  
en opa zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen

Wijnbergen, december 1995.

Vader werd geboren op 18 januari 1904 in Wijnbergen. Hij blijft in onze herinnering leven als een arbeidzaam en zorgzaam man. Graag was hij onderwijzer geworden, maar zijn werkkracht kon niet gemist worden op de ouderlijke boerderij. Dat bepaalde in hoge mate zijn levensweg.

Meer dan 40 jaar werkte hij op de zuivelfabriek "De Oude IJssel". Met een groot plichtsbefef heeft hij zich tot zijn pensionering voor het bedrijf ingezet. Daarvoor werd hij koninklijk onderscheiden.

Trots was hij op zijn gezin. Daarvoor ontzegde hij zich alles. Wat hem niet gegeven was wilde hij voor zijn kinderen mogelijk maken, zodat ze een goede plaats zouden vinden in de maatschappij. Hij genoot van de natuur. Hij stond positief in het leven, ondanks het feit dat het leven voor hem niet altijd gemakkelijk was. Hij verloor twee keer een lieve vrouw.

De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Huize "Sint Jozef" in Gaanderen, waar hij liefdevol verzorgd werd tot aan zijn dood op 12 december 1995.

Hij werd begraven op 16 december 1995 op het R.K. kerkhof in zijn geboorteplaats.