



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

GEZINA OPHUIS

Lid van de Derde Orde v. d. H. Franciscus,

geboren te Reutum 25 December 1934,
voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden, overleden te Losser 9 Sept.
1934 en 12 September begraven op het
R. K. Kerkhof aldaar.

Waarom is mijn pijn zoo langdurig
geweest? Waarom was mijne ziekte
ongeneeslijk? Omdat Gij, o Heer, ge-
handeld hebt volgens Uwen wil.

Job VII, Joh. I.

Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde
verwisseld, opdat mijne ziel u zinge:
Heer, God in eeuwigheid zal ik U
loven.

Ps. 12, 13.

God, ik dank U voor den barmhartigen
Samaritaan, die mij in mijn verlaten-
heid deed herbergen en zorg voor mij
droeg.

Dierbare bloedverwanten en vrienden
eene herinnering in Uwe gebeden,
ziet dat is alles, wat ik van Uwe
liefde verwacht.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U
altijd meer en meer beminnen.

Gezegend zij de heilige en onbe-
vleete Ontvangenis der Allerheiligste
Maagd Maria, Moeder van God.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

Zij ruste in vrede. Amen.