



Ter gedachtenis aan  
HENDRIKA MARIA OPHUIS.

Zij werd geboren 14 maart 1903 te Halle (Dld.). Na het ontvangen van de H:H. Sacramenten der Zieken, overleed zij op 8 oktober 1981 te Halle. Zij werd begraven op het r.k. kerkhof te Ootmarsum 12 oktober d.a.v.

Na een kort ziekbed overleed zij nog vrij plotseling.

Wij willen nu met droefheid, maar vooral met grote dankbaarheid aan haar terugdenken.

Zij leidde een eenvoudig leven te midden van haar zus en broers en was altijd erg dienstbaar.

Zij bezat een groot geloof en zo lang zij kon heeft ze een bezoek gebracht aan de kerk te Ootmarsum, waar zij zich verenigde met de Heer in de H. Eucharistie.

De laatste jaren werd zij door ziekte en ouderdom gekluisterd aan huis.

Dierbare zus en broers, dank voor jullie zorg om mij. Ik ben nu van jullie heengegaan, maar eens zullen wij elkaar terugzien bij de Vader in de hemel.

Gedenk mij in uw gebeden.

Moge zij rusten in vrede.

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en medeleven bij het heengaan van onze lieve zus.

Familie Ophuis