

Ter dankbare herinnering aan

Hendrikus Ophuis

echtgenoot van

Jacoba Hermina Volmer

Hij werd geboren op 21 november 1902 te Borne. Voorzien van het H. Sakrament der zieken, overleed hij 17 juli 1976 te Enschede. Door de plechtige uitvaartdienst op 22 juli 1976 in de kerk van de H. Michaël te Enschede, hebben wij zijn lichaam uitgeleide gedaan, waarna de crematie te Usselo.

Bijna 25 jaar lang mochten zij samen gelukkig zijn en lief en leed delen.

Zijn vrouw is hem dankbaar voor die jaren, want het zijn goede en mooie jaren geweest.

Er was in hem zo weinig overgebleven van menselijk egoïsme. Bezorgdheid voor haar tekende zijn karakter.

Hij was diep godsdienstig en zijn geestelijk leven was nauwgezet.

Hij vertrouwde heel zijn leven aan God toe.

Wij mogen er daarom ook nu op vertrouwen dat hij verder zal leven, zonder einde, niet op eigen kracht maar omdat hij door God, zijn en onze Vader, wordt gekend en bemind.

Voor uw bliken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, betuig ik U mijn oprechte dank.

J. H. Ophuis-Volmer