



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**HERMANNUS OPHUIS,**

Weduwnaar van

**JOHANNA OUDE WIERINK,**

geboren te Losser den 5 Januari 1828, na een langdurig doch geduldig lijden, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten, overleden in het R. K. Ziekenhuis te Oldenzaal den 4 Juni 1916 en begraven den 7 d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen.

Gen. XXV: 8.

Benauwdheden en pijnen overvielen mij; doch ik heb den naam des Heeren aangeroepen.... Keer weder, mijne ziel, tot uwe rust, want de Heer heeft u welgedaan.

Psalm CXIV: 3, 4, 7.

Welaan, mijne kinderen en kleinkinderen, dient den Heer met oprechtheid en zoekt te doen wat Hem behagelijk is.

De dood is beter dan een bitter leven; en de eeuwige rust beter dan eene voortdurende ziekelijkheid.

Eccli XXX: 17.

MIJN JESUS BARMHARTIGHEID. 300 d. afl.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

---

STOOMDRUK J. VERHAAG, OLDENZAAL.