



In liefde en dankbaarheid  
denken wij terug aan

## **Hermina Euphemia Maria Ophuis**

weduwe van

**Bernardus Martinus Scheffer.**

Zij werd geboren op 18 juni 1901 te Losser. Op hoge leeftijd moest ze nog een zware operatie ondergaan, waarvan ze niet hersteld is.

We hebben afscheid van haar genomen 1 oktober 1989.

Na de uitvaartdienst in de Martinuskerk te Losser hebben we haar begeleid naar het crematorium te Usselo op 5 oktober d.a.v.

---

Moeder was een gezellig, blijmoedig, zorgzaam en hartelijk mens, die haar vreugde vond in kontakten met haar medemensen.

Ze had een gezonde en moderne mening over het leven, die ze niet onder stoelen of banken stak. Hierdoor wist je echtar wel waar je aan toe was.

Ze wilde graag leven, maar dan wel gezond. Ze had er dan ook veel moei-

te mee toen haar gezondheid haar in de steek liet.

Toen kwam de tijd dat ze niet meer allaen kon zijn en haar huisje moest ruilen voor een plaats in het Verzorgingshuis de St. Maartens-stede. Hiermee was ze ook tevreden waar zij, toen ze ziek werd, liefdevol is verzorgd. Ze was daar heel dankbaar voor.

Ze was een bijzonder sterka moeder, die de strijd met de dood heeft verloren, maar tot het laatste toe ieder van ons nog kende.

Wij zijn dankbaar haar als moeder te hebben gehad en hopen dat ze nu zonder pijn gelukkig is op de plaats waar wij elkaar eens weer terug zullen zien.

Wij danken U hartelijk voor uw meeleven tijdens het leven en na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkind.