

Gedenk in uw gebeden

Hermina Josephina Ophuis

echtgenote van

Johannes Hendrikus Lienesch.

Zij werd geboren te Losser op 22 maart 1906 en overleed op 10 oktober 1979. Op het r.k. kerkhof te Losser werd zij begraven 13 oktober 1979.

Na vele jaren van spanning en onzekerheid hebben wij afscheid moeten nemen. In groot geloof in God heeft zij, zoals ze heel haar leven deed, alles aanvaard wat haar overkwam.

Nooit kwam er een klacht over haar lippen en zelfs in de moeilijkste tijden had ze een glimlach op haar mond.

Wanneer men haar vroeg hoe het ging, altijd was het antwoord : „goed”.

Iemand met zo'n groot geloof moet wel kunnen rekenen op Gods goedheid.

De geweldige opvang en inzet van Pa moeten haar de laatste jaren zeker veel getroost hebben.

Eén van haar grootste deugden was : liefde geven. Hierop had zij haar leven gebouwd. Liefde voor

man, kinderen en kleinkinderen. Steeds waren haar handen, voeten en geest hiermee bezig.

Dankbaar zult u in onze herinnering blijven.

Dierbare man, kinderen en kleinkinderen : dank voor de vele fijne jaren dat we samen mochten zijn.

Pa, bedankt voor alles wat je voor mij gedaan hebt.

Wees goed voor elkaar en vertrouw op God.

Voor uw zeer gewaardeerde bliken van meeleven en deelneming tijdens de ziekte en overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij u oprecht dank.

J. H. Lienesch

kinderen en kleinkinderen