

Gedenk in uw godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

JOHANNA GERARDA OPHUIS

Echtgenoot van

JOHANNES ALBERTUS BLOEMEN

geboren te Losser 27 December 1891, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden,
aldaar overleden op Goeden Vrijdag 1944
en 11 April begraven op het R. K. Kerkhof

.....

Onze goddelijke Zaligmaker, het hoogste
voorbeeld van allen die lijden, gaf haar de
kracht om haar langdurige en pijnlijke ziekte
met geduld en onderwerping te dragen. En
op den Goeden Vrijdag heeft zij, als Jezus
zelf, haar ziel teruggegeven aan den Vader.
En al kunnen wij niet begrijpen, hoe God dit
offer van ons kon vragen, toch willen ook wij,
als Jezus in den Olijfberg, bidden: Heer, Uw
wil geschiede. En het is ons een troost te
weten, dat op den Goeden Vrijdag Paschen
volgt, op den dood de verrijzenis, en dat
wij eenmaal allen zullen verrijzen zooals
Christus uit Zijn graf is opgestaan, om weer
met elkaar bij God eeuwig gelukkig te zijn.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen:
volgens menschelijk oordeel ben ik te vroeg
van u heengegaan. Maar vanuit den hemel
zorg ik voor u door mijn gebed voor Gods troon.

Kinderen: bemint uw vader nu met dubbele
liefde en weest hem in alles gehoorzaam. En
blijf voor mij bidden.

Heer, geef haar de eeuwige rust
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.