



Dankbaar gedenken wij

Johanna Tinia Ophuis

Zij werd geboren te Oldenzaal op 5 maart 1922. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij op 19 april 1995 in het ziekenhuis te Enschede overleden. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Antoniuskerk op 24 april en haar daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Zo ineens kwam het einde van haar levensweg naderbij. Een virus sloeg genadeloos toe. Hoewel zij er zelf gelukkig niet veel van gemerkt heeft, volgden enkele benauwde dagen. Aanvankelijk in slaap gehouden gleed zij uiteindelijk weg in een 'diepe slaap', om te mogen ontslapen in de zorgzame en beschermende Vaderhanden van haar Heer. Wij zijn blij dat haar een verdere lijdensweg bespaard is gebleven. Temeer omdat Annie van jongs af aan al zo vaak te kampen had met ziekte en ongemak. Annie was 'het kasplantje' van ons gezin. Vooral vanwege haar epilepsie, had zij wat meer zorg en aandacht nodig. Vader en moeder droegen haar op handen. Niets was hen teveel.

Altijd stonden ze klaar om, waar gewenst en nodig, direkt te helpen. Toen haar ouders in korte tijd kwamen te overlijden, moest Annie op eigen benen staan. Ze kon toen de aandacht en de inzet van anderen maar moeilijk loslaten. Familie, buren en vrienden hebben zo goed en zo kwaad als dat ging geprobeerd haar op te beuren en bij te staan.

Het is niet altijd meegevallen, want lang niet alles paste in haar straatje. Vandaag was het alles en morgen soms niets.

Annie hield niet van wachten. Wat ze wilde, dat deed ze en dat kon ze ook. Ze kon ook heel dankbaar zijn voor al hetgeen er voor haar gedaan werd. Voor de goede zorg van haar zuster Gerda, voor de buurman, voor de mensen van de Thuiszorg en de Zonnebloem. Graag ging ze er van tijd tot tijd eens uit. Een uitje naar een bedevaartsoord of het Ziekentriduüm deden haar goed.

Nu wij afscheid moeten nemen van Annie, dragen wij haar op aan onze goddelijke Vader. Moge Hij haar opnemen in Zijn Huis. Moge Hij haar de aandacht, de zorg en de veiligheid bieden die zij zo nodig heeft. Opdat zij bij Hem ruste in vrede!

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven danken wij u hartelijk.

Broers en zusters
Neven en nichten