



Ter dierbare herinnering aan

**JOHANNES HERMANUS OPHUIS**

echtgenoot van

**Johanna Aleida Olde Dubbelink**

Hij werd geboren op 24 januari 1909 en is voorzien van het H Oliesel overleden op 4 februari 1981. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis.

Hij was een edel man, een voorbeeld van geloof en eenvoud. Z'n innige godsvrucht gaf stichting aan ons allen. Hij ging met goedheid en zachtmoedigheid door het leven, vol Godsvertrouwen in al zijn zorgen. Nee, deze rechtvaardige werd niet door de dood verrast al kwam die als 'n dief in de nacht. Hij vond hem wakend en gereed voor de eeuwigheid.

Lieve vrouw en kinderen. Geen gelegenheid kreeg ik om afscheid van jullie te nemen. Maar jullie weten dat ik veel van jullie heb gehouden. Dank voor alle liefde die ik van jullie heb gekregen. In vreugde zullen wij elkaar terugzien. Laten we voor elkaar blijven bidden.

Maria, Moeder van altijdurende bijstand  
Bid voor ons.

De familie Ophuis dankt U allen voor het medeleven bij het zo plotseling overlijden van onze dierbare man en vader.

Rossum, februari 1981  
Klumperdijk 3