



Als een dierbare herinnering aan  
**Albertha Johanna Oude Ophuis**

Zij werd op 26 januari 1912 in Losser geboren. Enkele jaren geleden al hebben wij haar mogen sterken met het Sacrament van de Ziekenzalving. In alle rust en omgeven door veel zorg en liefde is zij van ons heengegaan, in huize Oldenhove, op 17 juli 1994. Na de Eucharistieviering in haar parochiekerk van de H. Maria Geboorte, op 20 juli, volgde haar crematie in Usselo.

Wij nemen vandaag afscheid van een heel bescheiden vrouw. Ze had een heel goed en zacht karakter.

Maar ondanks haar bescheiden leven, had ze een onvervangbare plaats gekregen in het leven van de familie.

Ze leefde mee met alles wat er in het gezin gebeurde van Bennie, Riekie en Dennis.

En zeker na de dood van haar zus, werd zij de tweede moeder.

In alle stilte kon iedereen een beroep op haar doen en nooit zou ze iemand teleurstellen.

Het viel haar en ons zwaar, enkele jaren geleden, toen zij opgenomen moest worden in het verpleeghuis. Thuis-zijn was niet langer verantwoord geworden.

Goed voorbereid en in alle vrede is zij daar gestorven.

Zij moge rusten in vrede, bij God de Heer, de Schepper van het leven.

Voor uw meeleven tijdens de periode van haar ziekte, voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en crematie zijn wij U zeer dankbaar. Wij hebben uw warme belangstelling zeer gewaardeerd.

Haar familie